

från Strönne:

Malmö 28/5 46

Till

Styrelsen för Svenska Esperanto-Förbundet.

Ett diskussionsämne inför Uddevalla-årsmötet.

Det har talats så mycket om internationella relationer och skandinaviskt samarbete i synnerhet. På sina håll vill man återuppliva någon slags skandinaviska esperantokongresser. Personligen sympatiserar jag med tanken på detta sistnämnda, men jag måste ärligt erkänna, att jag inte tror att vi har tid och råd med skandinaviska esperantokongresser - åtminstone inte tillsvidare. Vi måste ju i fortsättningen koncentrera våra krafter och esperantisternas pengar på tvenne årliga arrangemang: Det egna förbundets årsmöte samt årets världskongress.

Varje år har ju de fyra skandinaviska länderna sina årsmöten, då man samlar så många som möjligt. Varför inte försöka få en liten skandinavisk samling i smått i anslutning till dessa? Men var och en vet ju att de intresserade esperantisterna i varje land reser just till det egna förbundets årsmöte. Och det fattas bara annat! Men det är faktiskt synd, att man aldrig kan komma med på något annat årsmöte utan att försaka sitt eget. I år håller t.ex. danskarna sitt årsmöte i Holbæk, inte så långt ifrån Köpenhamn. Det är möjligt att Malmöbor reser dit, ty det är billigare än till Uddevalla, men själv måste jag ju resa dit (och i och för sig är jag naturligtvis inte ledsen för det).

Jag har diskuterat saken med O.C.Lange, ordf. i Centra Dana, som för någon tid sedan bodde hos mig en dag och natt. Vi kommo överens om att fundera på följande arrangemang:

Vart och ett av de fyra skandinaviska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland (Island är t.v. ur räkningen på grund av sitt läge) enar sig om att vart fjärde år ha sitt årsmöte under påskan men övriga tre år under pingsten som vanligt. Påsk-mötet skall alternera enligt en särskild plan (t.ex. 1947 Norge, 1948 Sverige, o.s.v.) Det skulle innebära, att det varje år fanns något årsmöte i Skandinavien, som man under påskan kunde bevista. Sedan kunde man i vanlig ordning bevista det egna förbundets årsmöte under den pingst som följde. I början blir det inte stora karavaner, men man bereder faktiskt esperantisterna möjlighet att få vara med på ett annat ställe också.

Hur det är i år i Finland har jag inte observerat, men Sverige (Uddevalla) Danmark (Holbæk) och Norge (Bergen) har under pingsten.

Under påskan är klimatet sämre men i gengäld har man fyra helgdagar (i Danmark t.o.m. fem, då skärtorsdag är helgdag)

Det borde börja redan 1947: Oslo under påskan, Gävle pingsten Danmark pingsten och Finland pingsten. 1948 t.ex.: Sverige påskan, de övriga pingsten o.s.v. FUNDERA / JAN STRÖNNE.