

Malmö 22/9 1945

Till styrelsen i SEF.

Förelag.

I ett annat meddelande har jag nämnt att jag har ca 300 exemplar kvar av propagandabladet (med reklam ang. korrespondenskursen).

Det vore intressant få veta, om Åberg har fått några affischer över.

Om så skulle vara fallet, ville jag föreslå, att styrelsen tager under övervägande att sätta in en "stöt" på en viss (eller kanske ett par) bestämd plats i Sverige. Ursprungligen hade jag tänkt mig att den "stötter" skulle sättas in på en plats, där vi veterligen inte har några esperantister. Men kanske försiktigheten bjuder att förlägga det hela till plats, där vi redan har någon samideano, som ev, kan taga hand om det hela.

Vi utväljer låt oss säga tre orter: en i norr, en i mitten och en i söder.

t.ex. P I T E Å
K R I S T I N E H A M N
V Ä X J Ö

I lugn och ro - det är ej fråga om hastverk - försöker vi komma i kontakt med någon som har hand om affischering på dessa plaster och för en viss kostnad låter vi våra överblivna affischer sitta uppe en vecka. I god tid före denna vecka skickar vi propagandabladen i föreländelser direkt till på måfå utvalda adresser (folktakollärare och annat folk) Men kan ju få adresser i telefonkatalogen. Sedan ser vi hur många som anmäler sig till korrespondenskursen, hade vi haft en reseombudsman så hade han fått resa dit. Portokostnaderna blir icke så stora, möjligen hyran för ev. affischtavlor, men i det stora hela kan vi inte få någon ekonomisk snäll. ~~SEN~~

Detta är just SEFs uppgift.

Vi kan inte gömma det till januarisammanträdet. VU får diskutera redan nu, dock första sedan Åberg talat om hur många affischer som finns kvar.

Strömme.