

Malmgren Sthlm.

- Ja du är välkommen på onsdag. Synd att du inte kunde komma förr på da'n Jag möter vid tåget, ohh så får du och jag och Nicolaisen en smörgås kl. 22.00 i min bostad, där du skall ligga på natten. På en liten stund hinner vi prata en hel del. Jag minns nu inte när du skulle resa från Köpenhamn-Kastrup. Det går faktiskt en båt kl. 8.15 på morgonen, men det klarar sig nog inte. Inemot två timmar får man beräkna, och det är lång väg till flygplatsen i Kastrup. Färjan går som sagt kl. 6.30
- Jag är van vid att följa folk till denna tidiga morgonfärja.
- Jag har sett i tidningarna att riksdagen "luktat" på åttonde huvudtiteln den gångna veckan, men inte sett till några beslut. Har manne våra två penningbelopp gått igenom redan?
- Åberg har blivit påstött från min sida beträffande penninginsamlingen, som han skulle sätta igång med. Jag har gett honom "order" att omedelbart sätta igång med tryckning av brevpapper i Skövde.
- Ruben Wagnsson blir ett svårt principkapitel. Att inbjuda honom och betala en massa pengar för att han skall gå omkring och titta är en svår sak. Om han kan säga något, blir saken bättre, men då måste han snacka esperanto. Får se.
- Alamo. Också ett svårt fall. Allting går ju opp och man förstår, att KBLI vill ha högre lön till henne. Nu tycker ju förstås jag att man borde ordna med så att hon kunde få något av de summor hon samlar in. Det är givet, att hon i första hand vill att hjälparbetet skall bli tillgodosett med dessa penningssummor, men i alla fall.....
- Åberg. Jag tror du redan från början missuppfattade Åberg en smula. Han menade inte att det var något ojust sätt från institutets sida. Nej, det var den gamla bockfotensom stack fram, nämligen hans nedärvda åsikt, att allt som kommer från Kungl. Huvudstaden inte skall sväljas helt. Du vet ju att han under långa tider velat så smått göra gällande, att man inom SEFs V.U. aldrig arbetat tillräckligt effektivt. Det gäller alltså inte speciellt den nuvarande styrelsen, utan överlag under alla år. Nu är det inte så helt med honom heller, ty han sysslar med så förfärligt ~~mycket~~ många småsaker, att han inte hinner med allt. Men han har i alla fall en brinnande själ (för Esp.). Som sagt, han ville ha bort kursen från Stockholm. Sedan gäller frågan, om det är så lyckligt att lägga den i Skövde. Om inte Dupuis just hade varit i Skövde, så skulle jag föreslagit att Dupuis och Szilágyi fått byta plats. Men nu tar vi Dupuis här nere i Malmö inte minst på grund av hans eminenta musikegenskaper, annars skulle Szilágyi behövt komma tidigt in i sitt kongressarbete i Malmö. - Ja vi säger väl Malmö då. När riksdagen beviljat medel. Och då skall jag försöka få tag i en av Sveriges modernaste folkskolor, byggd i fjor (kanske den allra modernaste, en vallfartsort för en massa skolfolk under den gångna vintern). 50 meter eller så från havet - Tjosan! Har kontakt med Edberg.

Välkommen

Str.