

Kop. Ströenne.

Lennart Åberg
Box 16, Skövde.

Skövde den 18 nov. 1946.

S.E.F.
Verkst. Utskottet,
Stockholm.

Amiko,

Jag ansluter mig gärna till den föreslagna tillställning i Sthlm. Allt bör göras för att "fånga" ungdomen; och jag är med på att samlingen måste "sådan", som "dagens" ungdom vill ha den, så där med lite tjo och hej omkring. Sådan är tydligen massan av Sveriges ungdom - har väl förresten alltid varit sådan.

Sålunda är jag med på att tillstypka VU-åtgärden, även om SEF skulle få stå för en del av kostnaderna. Ute i landsorten kosta vi på en hel del - men det svarar vi för själva och oftast ur privata, relativt tunna portmonnärer - så det är bara i sin ordning att något göres för att samla och intressera huvudstadens ungdom. Det är också fullt i överensstämmelse med vår idé att ett urval sker betr. publiken. Då har man, så långt det är möjligt, försäkrat sig om en god jordmån, även om en del råkar komma på hälleberget.

Inte för att jag vet så mycket om Povel Ramel och Brita Borg, men det beror väl på att jag är analfabet på området, så begriper jag i alla fall att det är ett konsortium, som kan fånga ungdomspublikens öra. Och sedan var det en kåsör. Det lär inte bli lätt, vad jag kan förstå. Tänk, om man kunde få någon av de välkända sprattelgubbarna/filmskådespelarna eller någon av idrottens stjärnor att "studera in" en esperanto-roll för tillfället. Det vore nog det bästa. D.v.s. en sådan där "toppfigur" finge tala om esperantos förträfflighet på olika områden.

Men.... det är en sak, som jag kommit underfund med på sistone. Ja, faktiskt på sistone. Folk vill inte bara höra talas om esp-o; man vill själv, med egna ögon o. öron, konstatera dess användbarhet. Kan Ni inte få ihop en trupp utlänningar, 4-5 nationer, som i tre-minutersanförande som tolkas snabbt och perfekt, säger några ord om esp-os möjligheter ute i världen? Och så skall det vara en sjuårdeles storlagen utställning med korrespondens. Inte den vanliga typen, utan något nytt. Stora, hejdunderande skyltar med ländernas namn och en reklambil, som karaktäriserar varje land. Under eller invid dessa skyltar både vykort, fotografier och korrespondens plus frimärken från landet i fråga. Och det vara minst 15 - 20 länder, om det skall göra verkligt god verkan. Detta om korrespondens; det exponerar sig bäst på så sätt. - Det räcker att kåsören med några ord nämner om esperantos litteratur /gräv inte för djupt här, för det skrämmer förfärligt./, om radioutsändningarna, om sommarkurser och kongresser - och så en hänvisning till korrespondensutställningen /helst kortare uttryckt./ - Och så var det en sak till. Jag undrar, om vi inte borde - vid Sthlms-mötet/ ha någon turist-eller kongressresa klar, till vilken man kunde inbjuda ungdomarna /allt ordnat i ungdoms-regi TJO/och tala om priset med en gång. Och så kunde huvudparten /drygt tio min./ av kåsörens tid upptagas av att tala om de arrangemang, som väntar den deltagande /som förstås under några vintermånader är med i esp-kursen./. Ja, så måste det delas ut anmäl.-blanketter till var och en någon gång i programmets mitt. Akta er väldigt noga för att använda anteckningslistor, som ska cirkulera. Det är livsfarligt - jag vet det.

X konferensbeslut: från den 18 nov 46 om esp-o

Nej, låt var och en - som känner sig manad - skriva på en egen blankett, som samlas i en tillförlitlig urna /eller upptages av någon, som står vid utställningen/. Och så gäller det naturligtvis att göra programmet synnerligen väl avvägt med psykologisk verkningsfullhet. Korta, friska saker /ingenting får verka släpigt eller klubbigt, dumt eller plumb/. Ja, det vill synas som om jag har ena särdeles stora fordringar. Ja, det är så, faktiskt. För se man börjar på att bli erfaren på området - något som samtidigt tyder på att man börjar bli för gammal.

Förfärligt dyrt verkar 1:75 här. Jag ordnade en Bokens Dag i Skövde tisd. den 12 ds och hade omkr. 500 personer. Vi tog en kr., och jag var lite rädd i början. Men det tycks vara så, att det blir folk, bara de får lov att betala bra! Så tag gärna 1:75 - i Sthlm passar det nog bra.

Resonemanget här ovan får utgöra svaret från min sida. Om det behövs en slutsats, så skulle det vara: sätt i gång - även i Sthlm.

Hälsningar

Åberg