

Stockholm 31 maj 1946.

Broder,

Tack för brev o. s. v.!

1. Goldsmith har vid upprepade tillfällen bett mig skynda på översändandet av Deklarationerna från Sverige, så att han kan få med i sin reklamstatistik våra siffror. Jag ber dig alltså omedelbart skicka honom vad du har färdigt just nu.
2. Ahlm, Skantz och jag kommer till Uddevalla på lördag f.m. Om du och Åberg kunde komma lika tidigt, så skulle vi få välbehövlig tid att diskutera igenom de olika problemen.
3. V.u. beslöt ikväll anslå de 50 kr till Vitek.
4. Jag minns inte, om jag tillskrivit dig, att jag åhörde din radiosändning, som jag tyckte vara finfin. Gratulerar!
5. På sin tid - i januari - fick jag i uppdrag att verkställa en nyredigering av korrespondenskursen i samband med Brevskolans övertagande av den. Jag åtog mig saken, under förutsättning att jag finge medarbetare. Omedelbart tillskrev jag Åberg, Fejde, (Johansson) Bonde i Falun, Karl Blomkvist och Fritz Lindén med anhållan om medarbetarskap. Samtliga förklarade sig villiga. Efter väntan i två månader fick jag förslag från Blomkvist och Lindén. Under tiden hade jag vänt mig även till Szilagyi, som välvilligt insänt förslag till 4 lektioner. Men från de övriga, som jag särskilt litat till, har jag inget hört, trots flera hänvändelser. - Eftersom jag kan stava och lägga ihop, tolkar jag ovilligheten att hjälpa till så, att man önskar någon annan person än mig som kurskompilator. Jag kommer följaktligen att avsäga mig uppdraget, allra helst som jag inte ser någon som helst möjlighet att få kursen färdig till hösten. Dessutom är det väl sannolikt, att Brevskolan, om de skulle utge kursen, ville ha möjlighet att börja färdigställa reklam o. dyl. redan i början av sommaren. I varje fall kommer jag inte att under några villkor att på nytt åtaga mig denna sak. - Tro nu inte att jag är ledsen för att jag känner mig ställd i sticket. Jag är fullt medveten om att olika synpunkter kunna läggas på författandet av en korrespondenskurs, och jag är övertygad om att någon annan kan klara uppgiften betydligt bättre än jag. I mitt esperanto-arbete har jag alltid medverkat i de fall, då jag trott, att ingen annan velat åta sig saken. Det finns alltid så många arbetsfält inom vår rörelse, att många återstår, även om man avstår några tiotal. Alltså anskaffar vi en annan kursförfattare.
6. I morgon kväll avreser Ahlm och jag till Gotland och har kallat esperantisterna där till sammanträde på måndag kväll.

Hälsningar

