

Ombyg

Herr rektor E. Malmgren

STOCKHOLM.

Jag hörde på mina telefonbud att Ni ringt mig i Stockholm. Jag ber Eder om ursäkt för att jag ej hann höra av mig i Stockholm före min avresa men jag hade så fruktansvärt mycket att göra.

Kontrakterna på esperantoskivorna äro skrivna. Inspelningarna kontrakterade skola äga rum senast den 15 Augusti och firman kontrakterat öppnar senast den 15 September. /det tar en månad att få fram skivorna/

Allt är sålunda klart både mellan firman och mig samt mellan Förbundet och mig - med undatag av en sak. Namnet "Johnny Bourns" som troligen måste försvinna och lämna plats för "Johnny Bode". Sonora har redan släppt ut mina nya skivor i det namnet. Ni skall få dem vid min hemkomst. Internationellt publiceras namnet på skivor och noter på en gång i sex länder som sångare och kompositör. Jag ber Eder emellertid ej göra något offentligt - förfrågan eller dylikt - förrän jag är hemma igen. - Vi skall nämligen, mina advokater och jag - ha ett samtal med Radiotjänsts ledning - och först efter det vill jag sluthandla namnfrågan med Eder. I värsta fall får "Bourns" stata i Sverige på Esperanto och "Bode" i utlandet.

Detta brev är inofficiellt. Min vistelse är nämligen okänd f.n. Vill Ni mig något finnes jag ett par tre dagar på "Thunes, Hovedvagsgade 2, Köpenhamn". Efter den första standardadress: Reklambyråen, Norrmalmstorg 18 Stockholm" När far Ni till London???? Kanske några prov i skivväg på Esperanto kunde åstadkommas till dess härifrån. Vilka Esp.-Texter har Ni? När far Ni över Köpenhamn???

Ufficiellt är jag "Omkring Malmö någönstans". Adressen hit är hemlig. - Jag måste ha lugn och frid för att hinna med Esperantoskivorna, operetten, nyårsrevyn och förbereda hela hösten för skivor i övrigt.

Om jag är kvar när Ni åker förbi, så skulle det glädja mig. Kanske hinner jag hem om det dröjer.

Med hälsningar

Eder

S. Bode
Johnny Bode.
Abs: "Bode" på brev hit.